

Gebiedsbeschrijving

De buurt Het Loo maakt onderdeel uit van de wijk De Naald, een zeer groene wijk in Apeldoorn Noord met overwegend vrijstaande huizen.

Dit ommetje heeft als grens de Zwolseweg en Paleis Het Loo. De paleisweide wordt doorkruist door robuuste zichtlanen, waar het goed toeven is voor uilen. Robuuste bomen die verzwakken vallen ten prooi aan paddenstoelen. De huizen langs de Loseweg met uitzicht op de paleisweide zijn zeer gevarieerd wat bouwstijlen betreft.

Het is een buurt met kronkelende straten en overwegend straatnamen gerelateerd aan het Koninklijk Huis. De route voert langs het vermoedelijk oudste huis van Apeldoorn. Ook de eeuwenoude wasvijver waar de kleren van de inwoners geboend werden en de olifantenschuur blijven niet onvermeld. Geschakelde houten bungalows waren voorlopers van de huidige eco-woningen.

Dit ommetje neemt je mee door een zeer groen deel van Apeldoorn met een rijke historie.

Geschiedenis

De aankoop van Het Oude Loo door stadhouder Willem III in 1684 betekende het begin van Paleis Het Loo. De bouw van dit 'Nieuw Huys Loo', begon in de jaren 1685 – 1687. Na Willems kroning tot koning van Engeland in 1689, is de bouw sterk uitgebreid én daarmee van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Apeldoorn en de directe omgeving.

Voor de bouw van het paleis moest een smidse, een herberg en een boerderij gelegen in de marke van Noord Apeldoorn verplaatst worden. Heel geleidelijk aan neemt de bewoning toe. Kaarten laten zien dat de bewoning zich begin 19de eeuw voornamelijk concentreert in de omgeving van de Loseweg, Koningstraat en Tuinmanslaan.

Het woeste land met de arme grond maakt dat het slecht boeren is in Noord Apeldoorn. Maar de komst van het paleis betekent bedrijvigheid: aanleg van wegen, een treinverbinding en behoud en uitbreiding van de bossen voor de jacht.



IVN Apeldoorn

IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, excursies, cursussen, landschapsonderhoud, projecten, wandel- en fietsroutes (bijvoorbeeld via de gratis IVN Natuur app).

Ommetjes

Ommetjes zijn korte wandelingen die je uitnodigen in je eigen woon- of werkomgeving op pad te gaan. Er zijn tal van ommetjes in en rond Apeldoorn beschikbaar; ook speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders. Download de ommetjes gratis via de website

www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/ommetjes/

Lid worden van IVN?

Steun het werk van IVN Apeldoorn door lid te worden. Als lid geniet je vele voordelen en ontvang je bovendien vier keer per jaar het afdelingsblad Groenvoer en de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Blijf zo op de hoogte van de activiteiten in ons werkgebied: de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe. Meer informatie en aanmelden via doemee.ivn.nl/woordlid



Ommetje Buurt Het Loo Groen bekeken

Het begin- en eindpunt: hoek ventweg Zwolseweg met Loseweg

Lengte: 3,3 km

Coördinaten: 52.229855, 5.949345



Iedereen doet het op z'n tijd... een ommetje maken. Lekker een frisse neus halen met (klein)kinderen, de hond of gezellig bijkletsen met kennissen. Wandelen in het groen ontspant en is goed voor lijf en leden. IVN Apeldoorn deelt graag leuke en leerzame natuurweetjes. Wandel dit ommetje en ontdek de natuur in de buurt Het Loo.



Beginpunt – hoek Loseweg / ventweg Zwolseweg.

Had je hier voor 1948 gestaan dan had je de trein kunnen nemen. Op dit punt waar nu de Koninklijke Marechaussee gevestigd is, was ooit een stationnetje van het Koningslijntje naar Het Loo. In de tuin aan de voorzijde van het gebouw met het koninklijke logo staat een esdoorn met veel holtes, die aantrekkelijke schuilplekken biedt voor vogels en insecten.



Loop de Loseweg in richting het Paleis Het Loo en neem de eerste weg rechts, Dillenburg.

Het huis op de linkerhoek is architectonisch een pareltje. Aan je rechterhand vind je achtereenvolgens een pluimes met daarachter een exotische spar. Deze bomen staan op de plek waar ooit het Julianaparkje was.

De plataan aan het achterpad van de huizen is op leeftijd en heeft een wrattige bast. Op de takken hogerop is het herkenbare camouflagemotief van de plataan te herkennen. Het is een boom die bestand is tegen een flinke dosis fijnstof.

Einde weg linksaf, Rostocklaan en op de y-splitsing rechts aanhouden, Klokstraat.

De naam Klokstraat valt wat naam betreft aardig uit de toon in deze omgeving met straatnamen die hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan het koninklijk huis. Hier was ooit een logement 'De klok', nu Rostocklaan 10.

Ga tussen de huisnummers 35 en 37 door linksaf het tegelpad in. Volg de straat naar rechts, direct daarna naar links.

Tegenover huisnummer 57 staat aan de linkerkant in een plantsoen een van de fraaiste prunussen in deze wijk. Eind mei geeft die het straatbeeld een sprookjesachtige sfeer. De boom dateert uit de zestiger jaren van de 20^{ste} eeuw toen de aanplant van deze bomen trendy was. Trendy bomen in tuinen zijn nu de apenbroodbomen of slangenbomen, die ook in de tuinen van deze wijk goed vertegenwoordigd zijn.

Ga voor de parkeerplaats en de speeltuin weer links.

Aan het einde van de straat is rechts een aantal houten eco-bungalows te zien, gebouwd in de tachtiger jaren. Duurzaam bouwen stond toen nog in de kinderschoenen. Voor een aantal huizen staan imposante paardenkastanjes.

Vervolg de weg over het pad en bij einde rechtsaf, de Rostocklaan in.

Een straat met een grote variatie aan aangeplante bomen in tuinen. Maar ook een grote variatie in snoeiwijze, zoals de booghaag van haagbeuken, geleide bomen, geknotte bomen en bomen in zuilvorm.

Eerste straat rechtsaf, Koningsstraat.

Nu ben je in een van de bekendste straten van deze wijk met een rijkdom aan lindes als laanbeplanting. Half juni is de geur bedwelmend en een snoepwinkel voor de bijen. Lindes zijn goed herkenbaar aan hun broek, die gevormd wordt door uitlopende knoppen onderaan de boom. Bekijk ook de variatie aan huizen. Bij nummer 30 zie je opvallende paardenkoppen op de stoep: dit zijn overblijfselen uit de tijd dat hier de koninklijke bakkerij gevestigd was.

Neem de tweede weg links, Lippe-Biesterveldstraat. Bij de eerste weg linksaf, van Solmsstraat. Daarna de eerste weg linksaf, Waldeck-Pyrmontstraat en de eerste weg rechtsaf, De Colignystraat, die na de bocht naar rechts overgaat in de Tuinmansdwarvlaan. Nadat deze laan naar links is afgebogen, zie je rechts in de bocht hoge slanke bomen die je misschien op het verkeerde been zetten. Het zijn geen populieren maar zuileiken, een bijzondere mutatie van onze zomereik.

Bij einde weg rechtsaf, Tuinmanslaan.

Op de kruising met de Loseweg heb je twee mogelijkheden:

- **Linksaf, de Loseweg in.** Nadat de bocht om bent de Loseweg in, en zolang het struikgewas niet volledig is dichtgegroeid, tref je op de hoek aan je rechterhand een poel, de idyllische historische wasplaats waar de was van de bewoners werd gedaan. De ijsvogel bezoekt zo nu en dan deze vijver.
- **Rechtdoor:** in de periode van eind augustus tot eind april kun je een bezoek te brengen aan het fruitbedrijf van de familie Bouwman, dat deels gehuisvest is in een voormalige olifantenschuur. In de schuur vind je meer informatie en fruit uit de eigen bonderd. De bewaking die je passeert is er voor de beveiliging van de villa van Prinses Margriet en haar man.
Keer daarna terug naar de kruising met de Loseweg en ga rechtsaf.



Links tegenover huisnummer 401 stonden de Nommerhuisjes waar ooit de palfreniers, personeel van het paleis woonden. Links in de bocht staat op huisnummer 292 het oudste huis van Apeldoorn met op de gevel het jaartal 1694. Het is de woning van de voormalige smid van het paleis. Al het hekwerk rondom en in het paleis was van zijn hand. Op de sponningen in de schuur zijn berekeningen bewaard gebleven.

Wat nu café restaurant de Heerlijkheit Het Loo is, heette voorheen Het Posthuis. Het was ooit het postkantoor van paleis Het Loo. Als je de Koningsstraat inkijkt zie je Hotel de Keizerskroon waar vele hoge gasten hebben overnacht.

Vervolg de Loseweg rechtdoor en neem de eerste weg rechtsaf langs de slagboom, Koningslaan. Je komt uit op een met klinkers bestrate halve cirkel. Waar je rechts (het stallencomplex van) Paleis Het Loo hebt, ga je linksaf, richting monument De Naald.

De Naald, de obelisk van 27 meter hoog, was in 1901 een huwelijksgegeschenk van de Apeldoornse bevolking aan Koningin Wilhelmina en haar echtgenoot Prins Hendrik. Het staat symbool voor de verbondenheid tussen de stad Apeldoorn en het Koningshuis. Een monument met een emotionele lading na de aanslag op Koninginnedag 2009.

Vanaf De Naald de Zwolseweg linksaf (fietspad!) en terug naar het begin. Onderweg treft je rechts de villa Het Kleine Loo uit 1830, eertijds woning van de intendant van Paleis Het Loo, tegenwoordig dienstwoning van de museumdirecteur. Verderop links een Art Nouveau villa uit 1905, vroeger woning van de particulier secretaris van Koningin Wilhelmina.

